



## Artikelarkiv Arvesølv 2014

### Munkebo Beholderfabrik

af Birte Neerup

*Artiklen bygger på samtaler med familien Assersen i foråret 2010 og er en fortsættelse af Arvesølv-serien om virksomheder og forretninger, der skød op i kølvandet på Lindøværftet*

Grundlæggeren af Munkebo Beholderfabrik, Søren Assersen, er født i den lille by Dølbyvad ved Skive i 1925. I sine unge dage arbejdede han på Hem Maskinstation. Senere etablerede han sin egen maskinstation på sin hjemegn, men grundet dårlig ryg måtte han opgive at passe virksomheden.

I 1961 flyttede familien til Munkebo, hvor Assersen fik arbejde som svejser på Lindø. Da han senere blev fyret fra værftet, var han en kort overgang arbejdsløs, men fik så arbejde på Fynsværket. Søren Assersen var certifikatsvejser og var med denne kunnen med til at bygge de store tanke på værket. Det var hårdt arbejde, men det gav gode penge.



*Fabrikkens nye kontor på Smedeløkken i 1972*

På Fynsværket tjente Assersen godt, så han kunne fortsætte og udbygge den produktion af beholdere, som han havde startet, mens han gik arbejdsløs. Denne

produktion foregik på en gård beliggende der, hvor speedwaybanen nu er. Når der skulle produceres store tanke, brugte man faciliteterne hos Bessermann, nu Dantek.

I 1963 startede Søren Assersen for alvor for sig selv sammen med Poul Aleksandersen. Poul Aleksandersen var medejer af firmaet til først i halvfjerdsere, hvor han trak sig ud og Assersen blev enejer.



*Fabrikens personale 1974. Søren Assersen står til venstre*

Der var nok at tage fat på. Ejendomsselskabet Lindø byggede huse i Munkebo, og i disse huse var der brug for varmtvandsbeholdere. Derudover producerede man olietanke til nedgravning i jorden. Der var kamp om kunderne blandt olieselskaberne. Et middel til at kapre kunder kunne være at tilbyde en gratis tank til husstanden mod at blive leverandør.

I 1965 byggede firmaet egen fabrik i Smedeløkken. Den ligger den dag i dag på samme adresse, men er udvidet mange gange i årenes løb. Efterhånden specialiserede fabrikken sig i at fremstille anlæg til udsugning af forurenende affald fra sandblæsning. Denne opfindelse sparede Lindøværftet for mange arbejdstimer. Hidtil havde man fjernet det forurenende affald i tankene på nybygningerne manuelt.

I de første år var England storkunde, da det pr. tradition var en værftsnation. Op igennem 60'erne udførtes alle former for smedearbejde, imens man udviklede sandblæsningssugeren, så den kunne anvendes på andre forurenende produkter. Dette medførte, at firmaets produktion nåede længere og længere ud i verden.

Munkebo Beholderfabrik fik på et tidspunkt en stor ordre på et vakuumanlæg til et skibsværft i Jugoslavien. Denne ordre bragte virksomheden i vanskeligheder, idet værftet ikke havde de 4,3 millioner, som ordren løb op i. Staten havde stillet en garanti, men det hjalp ikke lige i øjeblikket. Beholderfabrikken gik i betalingsstandsning og Søren Assersens 4 sønner overtog fabrikken. Man skiftede navn til Munkebo Production.

Søren Assersen var en kort tid med i selskabets bestyrelse sammen med sønnerne Niels Jørgen, som blev administrerende direktør, Poul Erik, som blev leder af værktøjsafdeling og indkøb, Henning, som lavede sit eget firma med produktion af fitnessmaskiner og derfor forlod Munkebo Production efter et kortere tidsrum, samt Lars, som var ingeniør og tegner. På dette tidspunkt var der 25 ansatte i firmaet.

I okt. 2006 solgte de tre sønner virksomheden til Clemco A/S, men de er fortsat ansat i firmaet. Søren Assersen døde i 2008.



*Søren Assersen på havearbejde og fabrikken Clemco i Odense, som overtog beholderfabrikken i 2008. Billedet er taget i forbindelse med et besøg fra Munkebo. Søren Assersen står som nr. 5 fra venstre.*