



Artikelarkiv Arvesølv 2004

En Munkebodrengs skæbne

af *Jens Christian Nielsen*

Willy Christensen, som var min fætter, blev født i Mesinge sogn den 16. oktober 1925 som nummer fire i en søskendeflok på ni. Hans forældre var fisker Peder Christensen og hustru Anna (min faster). Peder blev kaldt "Pe' Træske", fordi hans far var træskomand i Midskov. Peder og Anna blev skilt i midten af 1930'erne. Peder blev gift igen og flyttede til kirkebanken i Munkebo. Peders anden kone hed Olga.

Willy var kun 23 år, da han omkom ved en minesprængning i marts 1948 under fiskeri i Lillebælt med fiskekutteren "Irene" af Skærbæk. I 2003 besøgte jeg Lokalhistorisk Arkiv i Fredericia og blev henvist til en fiskeskipper i Skærbæk, der var med til at finde Willy efter forliset. Skipperen fortalte bl.a. følgende:

"Som 20-årig fiskede jeg med min far på dennes fiskekutter, og i marts 1948 var vi på fiskeri i Lillebælt, da fiskekutteren "Irene" med skipper Aage Ravn og medhjælperen Willy Christensen forliste. Vi hørte ikke selv minesprængningen, men fik det at vide af andre både, og vi deltog i eftersøgningen.

Vejret var stille og roligt, og snart kunne vi lugte krudtrøg. Pludselig så vi Willy i en redningskrans med hovedet liggende nedad i vandet. Han var død. Både min far og jeg var dybt berørte over fundet, og vi kunne ikke få os selv til at bjerge ham, som var på min egen alder, og som jeg kendte. I stedet blev vi med vores båd liggende ved siden af Willy, indtil fiskekutteren "Nanna" kom med politiet ombord, og de tog liget op. Fiskerne om bord på "Nanna" havde fundet fiskeskipperen Aage Ravn i live og havde sejlet ham til land, men Aage Ravn døde undervejs til hospitalet.

"Irene" var tidligere en lystkutter, der på grund af sin facon blev kaldt "Bananen". Trods minesprængningen var skibet næsten helt og blev senere hævet. Det blev repareret og blev hjemmehørende i Årøsund, hvor det sejlede som stenfiskerfartøj. Under en charterrejse i 1990'erne fortalte jeg en medpassager om denne triste oplevelse. Det viste sig, at vedkommende var i familie med Willy, men desværre husker jeg ikke hans navn. "

Willy blev begravet på Munkebo kirkegård, og en mindesten blev rejst i Skærbæk på initiativ af lokale fiskere samt tidligere lods Bent Ørberg, København. Bent Ørberg udarbejdede i 1990 en oversigt, der viste at 2.049 danske søfolk og fiskere omkom under anden verdenskrig. Mange danskere i allieret tjeneste er ikke med i dette tal. I alt 280 danske skibe gik ifølge Bent Ørberg tabt under krigen.

Ulykken skete på følgende position i Lillebælt: 55°00'3"N og 10°01'1"Ø (Kilde: Fartsvæsenet 3631).

Dansk Sø-Ulykkes-Statistik har i 1948 følgende omtale: 217. *Ff Irene af Skærbæk, 11 B.R. T Minesprængt d. 12/3 48 i Lillebælt, 2 omkomne.*

Søforhør i Sønderborg d. 17/4 og 30/4 48: Kl. 9.44 *hørtes fra Taksensand fyr en stærk eksplosion i Ø-lig retning og ved 14-tiden observeredes fra en kutter oliepletter og vragester fra I.*

Den tragiske hændelse blev omtalt i dagspressen og forskellige tidsskrifter. Fredericia Dagblad skrev den 12. marts 1948 bl.a. følgende:

"To Skærbæk-Fiskere omkommen ved Mineeksplosion. Kutterens Fører, Skipper Aage Ravn blev hjerget, men døde i AmbulancenFiskekutteren "Irene" af Skærbæk er i Formiddag blevet minesprængt udfor Taksensand Fyr paa Als. Begge Ombordværende menes omkommetFiskekutteren "Nanna" af Sønderborg var i Nærheden af Ulykkesstedet og ilede til Undsætning. I Nærheden af en delvis ødelagt Redningsbaad fra det eksploderede Skib fandt man en Mand, der flød rundt i en Redningskrans. Han blev bragt ombord paa "Nanna", og efter at man forgæves havde søgt efter andre Omkomne, satte man Kursen mod Mommark Færgehavn. Manden var bevidstløs og døde i Falcks Ambulance paa Vejtil Statshospitalet i Sønderborg Endnu ved Middagstid havde man ikke fundet en ung Mand, som Skipperen havde med som Medhjælper, men han formodes at være omkommet. Hans Navn kendes ikke."

Senere samme dag skrev avisen:

"Den unge Medhjælper, der hed Villy Christensen, menes at være 18-19 Aar. Han stammede fra Dræby ved Odense Fjord, men havde i nogen Tid været forhyret med Ravns Fiskekutter. Denne forlod Skærbæk Havn i Mandags for at begive sig paa Fiskeri i den sydlige Del af Lillebælt"

Willy Christensen var ikke fra Dræby, men som ovenfor nævnt fra Munkebo, og han blev begravet på Munkebo kirkegård.

Journalist Peter Schmidt, Munkebo, der i 1980 var ansat ved Fredericia Dagblad, skrev en artikel i anledning af at der også i Skærbæk blev rejst en mindesten for de omkomne fiskere. Han skriver bl.a.:



Mindestenen i Skærbæk

"Søfolk mindes i Skærbæk og MiddelfartOmkring 2000 danske søfolk omkom under krigen. De bliver mindet forskellige steder i landet, hvor der er mindesmærker rejst, eller hvor deres grave stadig er bevaret. Den 9. april sker der kransenedlæggelse ved mindestenen i Skærbæk og på Middelfart kirkegårdInitiativet til dette landsomfattende mindearrangement kommer fra tidligere lods Bent Ørberg, København, der er medlem af den gruppe af krigssejlere, der har eksisteret - i det stille - i mange år.....Ørberg rettede for nogen tid siden henvendelse til alle Sømandshjem landet over for at høre hvad der var af mindesmærker i deres områder. Herefter kom han i forbindelse med lederen af Sømandshjemmet i Fredericia, Niels Kjær Lassen, som derefter har taget sig af det praktiskeI Fredericia kommune findes et mindesmærke ved bageriet i Skærbæk. Mindestenen blev rejst nogle år

efter krigen ved en højtidelighed, hvori deltog omkring 400 mennesker. På de efterladtes vegne talte bl.a. fisker Peter Christensen, Munkebo, hvis søn var en af dem der omkom Villy Christensen blev ført til sin hjemby Munkebo mellem Odense og Kerteminde, men blev ikke glemt af sine venner i Skærbæk. Der blev foranstaltet en indsamling, således at der også kunne rejses en sten på hans grav. Denne er fortsat bevaret på Munkebo kirkegård. "

NB! Forskellen i stavemåden af fornavnet i artiklen skyldes, at kilderne, også kirkebøgerne, anvender både V og W



Gravstenen på Munkebo Kirkegård