



Artikelarkiv Arvesølv 2013

Du ved at du var teenager i Munkebo omkring 1980

af *Helge Duif*

Sådan startede en facebook-gruppe, jeg oprettede i julen 2008. Efter lang tids tøven havde jeg endelig givet efter for min kones opfordring til at tilmelde mig facebook og fandt hurtigt ud af, hvor nemt det var at finde personer, som man ikke havde hørt noget til i "100 år".

På facebook har jeg i den seneste tid lagt en masse klassebilleder fra min skoletid til stor begejstring for mange. Man kommer uvilkårlig til at tænke tilbage i tiden og på alle de mennesker, man har mødt og været sammen med i kortere eller længere tid. Jeg er født og opvokset i Munkebo og har, bortset fra et par afstikkere til Jylland og København, boet her hele mit liv. Som mange andre flyttede mine forældre hertil pga. Lindøværftet, og da de som de fleste fik de obligatoriske tre børn, var der lynhurtigt fyldt med unge mennesker i byen.

Jeg gik hele min skolegang på Mølkærskolen, og vi var ikke mindre end 4 klasser i hver år-gang. Gennem hele min teenagertid var der en mere eller mindre officiel "krig" mellem "bytorvsbøllerne", der gik på Troelskærskolen og hang ud på stengærdet på torvet, og dem fra "Gamle Munkebo", der gik på Mølkærskolen og hang ud i hallen. Jeg boede midt imellem og holdt mig nogenlunde neutral, selv om jeg gik på Mølkærskolen. Min bedste ven i mine teenagerår gik da også på Troelskærskolen.

Da jeg blev 13 år, måtte jeg endelig begynde i ungdomsklubben Splat, der dengang lå i kælderen under Troelskærskolen og blev ledet med hård, men kærlig hånd, af Poul Hansen, en tidligere sømand, der havde et sprog, der ville få Kaptajn Haddock til at fremstå som en duksedreng. Omkring 1980 flyttede ungdomsklubben over i de nye lokaler i fritidshjemmet, og vi fik bl.a. en VHS-videobåndoptager. Det var helt vildt, vi sad klistret til skærmen næsten hver aften og så "Delta Kliken" og "Dødens Gab".


Omtrent samtidigt blev svømmehallen bygget og jeg kan tydeligt huske det imponerende syn, da bassinerne blev kørt fra Lindøværftet hen ad Lindøalléen og



Helge Duif som teenager

ned ad Bycentervej. En mand fra NEF gik med en stang og holdt luftledningerne oppe, når bassinerne skulle under. I lang tid efter svømmehallens indvielse, skulle man stå i kø helt ud til Mosevangen for at komme ind.

Når vi skulle på diskotek, foregik det i ungdomsklubben, i hallen eller på Bakken, og mange forhold startede (eller sluttede!!) der. Oppe på torvet var der mange specialbutikker, bl.a. Freddy Hansen, hvor vi kunne købe LP-plader. Man kunne stå der i timevis og lytte til de sidste nye plader. Vores cykler og knallerter fik vi lavet hos Egon cykelsmed i Syvstjernen, hvis bornholmske kone altid kaldte ham "Igon". Knallertkørekortet tog vi hos kørerlærer Mortensen på Fjordvej. Hvis tingene ikke var i orden, risikerede man at blive stoppet af Emborg, som havde sin lokalpolitistation på Troels Allé. Når vi skulle bruge nogle af vores surt tjente lommepenge på slik, var MiniMak stedet. Den lå på Fjordvej, der hvor pizzeriaet ligger nu. Hvis vi skulle have fastfood, var det hos "Pornovagn" på Fjordvej over for kroen. Han blev kaldt for "Pornovagn", fordi han havde en automat med pornoblade hængende ude på sin grillbar. At stå og vente på sin bestilling og høre ham og hans kone småskændes hele tiden, og

 MUNKEBO UNGDOMSKLUB » SPLAT « Lindøalleen 51 - 5330 Munkebo	Velkommen i klubben! ÅBNINGSTIDER: MANDAG - ONSDAG TORSDAG og LØRDAG FRA KL. 19,00 TIL 22,00 (LØRD. DOG FRA KL. 14,00 TIL 17,00)	
MEDLEMSKORT for	SEP. 1978	JAN. 1979
Navn: Helge Duif	OCT. 1978	FEB. 1979
Adresse: Nymarken 5	NOV. 1978	MAR. 1979
Sæson: 78/79 Nr.: 3	DEC. 1978	APR. 1979
Indmeldelsesdato:	Bestyrelsen har til den 25. oktober 1978	

Helges medlemskort til ungdomsklubben "Splat"

blev af og til lavet om til biografisal og det var altid et tilløbsstykke, når man skulle hen og se den nyeste Olsen Banden eller Bud Spencer film.

Jeg kunne fortsætte med historier om, hvordan det var at være "teenager i Munkebo omkring 1980" men vil stoppe for denne gang, eller lade det være op til andre læsere at fortsætte historien. Da jeg var teenager, drømte jeg om at blive politimand, og det blev jeg. Efter 25 år er jeg stadig politimand og arbejder i en efterforskningsafdeling i Odense.

skælde de unge piger ud, var ren underholdning uden ekstrabetaling.

Da vi begyndte at gå til præst, var det Orla Pedersen, der underviste med hård hånd, og han var ikke typen man lavede pjatrøv med.

Han kunne blive aldeles rasende, hvis der var nogen, der ikke tog undervisningen i kristendom alvorlig, og det var der mange, der ikke gjorde. Jeg tror faktisk også, at der var nogle, der provokerede ham med vilje for at se ham tænde af. Festsalen på Troelskærskolen