



Artikelarkiv Arvesølv 2013

Min oldefars skrædderbevilling

af *Viggo Andersen*

Jeg vil fortælle om, hvad jeg ved om min oldefar, skræddermester Peder Andersen, der fik en skrædderbevilling i 1844.

Han blev født her i Munkebo på Dræby Fed. Hans forældre, som kom fra Dalby og hed Anders Pedersen og Karen Olsdatter, flyttede til Dræby Mark omkring 1822, da Peder blev født. Han havde i forvejen en bror, der var noget ældre, og fik senere en søster, Rebecca, og en bror mere, der hed Hans.

Peder blev konfirmeret i Munkebo kirke i 1836, da han var 14 år. Han fik bedømmelsen gode kundskaber og opførsel, og så kom han i skrædderlære ved en skrædder Frandsen i Dræby. Der har jeg fundet ham i folkeregistret.

Som udlært søgte han skrædderbevilling, for den gang kunne man ikke bare uden tilladelse nedsætte sig som skrædder uden for købstæderne. Bevillingen fik han dog, men han måtte ikke arbejde for "Kjøbstads indvaanere", d.v.s. kunder i Kerteminde og måtte kun ansætte sine egne børn som medhjælpere. Kertemindes skræddere måtte man jo ikke gå i bedene.

22 år gammel blev han indkaldt til krigstjeneste omkring 1850. Der er ingen rigtig omtale af hans soldatertid eller om, hvordan han har opført sig. Han har muligvis haft skrædderarbejde derinde.

Så kom han hjem igen og boede ved forældrene. I folketællingen fra 1845 ses dog, at han er flyttet til et hus i Dræby. Men mærkeligt nok er han ved folketællingerne både i 1850 og 1855 registreret 2 gange, både der og hos forældrene på Dræby Fed. Jeg har ingen arbejdssedler eller noget som helst om hans skrædderarbejde,



Forsiden af Peder Andersens skrædderbevilling

men muligvis har han helt opgivet det, for i 1856 døde hans far, og så slog han sig ned på Dræby Fed, hvor der nu blev mere at gøre, da ejendommen i forbindelse med inddæmningen af Odense Fjord havde fået et ekstra tilliggende på 12 tdr. land. I 1858 blev han gift med broderens enke. Hun hed Anna Rasmusdatter. Der foreligger en godkendelse af dette. Ved det at det var hans familie, skulle han have det, man i dag kalder et kongebrev. Anna døde to år efter, at de var blevet gift, og så giftede Peder Andersen sig samme år med en datter af Mads Larsen fra ejendommen "Lille Ingerslyst". Det var den yngste datter, som hed Maren, og som blev min oldemor. De fik otte børn, fire drenge og fire piger. Den førstfødte, Anders Peder Andersen, blev født 1861. Han blev så min farfar og overtog senere ejendommen, som jeg ejede i mange år og hvor jeg er født, nuværende Dræby Fedvej 526.



Det er mest dokumenter, jeg har arvet fra min oldefar, men også en fin bowlerhat, fabrikeret hos en engelsk hattemager og som jeg står med på billedet, er bevaret.