



## Artikelarkiv Arvesølv 2019

### Tømrermester Jørgen Rasmussen

*Af Birte Neerup*

Jørgen Rasmussen kom fra Haarby til Munkebo, hvor han havde været i lære hos tømrermester Harald Hansen, samme sted, hvor Holger Duelund var første svend. Duelund havde besluttet sig for at starte for sig selv i Nørregade i Munkebo, og Jørgen hjalp med byggeriet, mens han var inde som soldat. Da værnepligten var aftjent, kom Jørgen til Munkebo for at arbejde hos Holger Duelund.

I maj 1961 blev Jørgen gift med Anny. Hun kom fra Tørring ved Silkeborg, hvor hun også stod i købmandslære. Så var hun en tur over Vallekilde Højskole hos den nok så bekendte Trier familie, for derefter at arbejde i Brugsen i Snave. Det var i Snave, at de to unge mødtes. Senere fortalte Duelund, at der var en ledig plads i Brugsen i Munkebo, som Anny søgte og fik. Indtil sit giftermål boede hun helt oppe under taget i brugsbygningen sammen med de andre, der også arbejdede der.

Det unge ægtepar tjente godt og havde fast arbejde, så en radio og en grammofon var et must. De tog derfor til Odense for at se på varerne. Det var en større investering, så de ville gerne fordele udgiften over nogle måneder. Hvad der naturligvis heller ingen problemer var i. Papirerne blev udfyldt med de relevante oplysninger, og alt var fryd og gammen, indtil det åbenbarede, at de boede i Munkebo, for så var der ingen kredit. Man gav af princip ikke kredit til kunder bosiddende i Munkebo. Samme ydmygende erfaring havde mange fra Munkebo dengang.

Først boede Anny og Jørgen i Flødstrup, men i 1965 byggede Jørgen et hus til familien, Fjordvej 151. Det var et typehus, som Duelund havde ladet tegne. Firmaet opførte tre af samme type huse i Munkebo. Familien blev forøget med tre børn, så pladsen blev derfor trang, og Jørgen byggede igen et nyt hus, Mosekrogen nr. 3, tæt ved Mølkærskolen, hallen og boldbanerne. Da børnene var flyttet hjemmefra, byggede Jørgen endnu en gang, nemlig Hybenvænget nr. 11.

Fra 1961 arbejdede han som nævnt hos Duelund, samt på Lindø og i Odense, men i 1973 startede han for sig selv. Han byggede Fyrrehøjen nr. 37, hvor arkitekten var Jørgen Kajhøj, som for øvrigt også havde tegnet huset i Mosekrogen. Jørgen udførte selv alt arbejde på huset, ligesom en anden bygmester, Aage Lang, gjorde dengang. Uheldigvis løb han ind i dårlige tider – oliekrisen m.m. – og opgav derfor ideen efter kun et forsøg. Jørgen henvendte sig derfor til borgmester Axel Jørgensen og forklarede, hvad han som håndværker kunne tilbyde, og hvordan landet lå. Borgmesteren gik ind i sagen, og efterfølgende fik Jørgen en del vedligeholdelses- og reparationsarbejde på byens tre skoler. Derudover havde han en del fast arbejde for Munkebo Andelsboligforening og Borgerligt Socialt Boligselskab. I hverdagen beskæftigede firmaet en til to svende.

Da murermester Tage Damm opførte de gule rækkehuse, der ligger på den tidligere slagtergårdsgrund over for Munkebo Kro, stod Jørgen for tømrerarbejdet. Senere udførte han også tømrerarbejdet på 48 rækkehuse i Kløvrevænget for Munkebo Andelsboligforening. Det beskæftigede foruden ham selv 12 mand. Da Munkebo Kro led af pladsmangel opførte man derfor en tilbygning. Det gav arbejde til mester og 8 svende.

Jørgen havde værksted i S.M.C.'s bygninger på Fjordvej, derefter flyttede han ind i Det gamle Forsamlingshus også på Fjordvej. Til sidst købte han snedkermester Kjærskos værksted, Fjordvej 107.

Udover nævnte opgaver kørte han rundt i Danmark for firmaet Haals drivhuse, hvor han leverede, samlede og stillede drivhuse op for kunderne. Fra 1990 og frem til år 2000 arbejdede han som heltidsansat drivhusmontør i Haals. Foruden drivhuse forhandlede firmaet også udestuer.

I 2000 gik Jørgen Rasmussen på efterløn og fraflyttede kommunen for en kort bemærkning, men er nu tilbage igen og bor i Korvetten.



*Jørgen Rasmussen var med til at bygge de fire velkendte rækkehuse på den tidligere slagtergårdsgrund på Fjordvej*