

# LOKALHISTORISK FORENING FOR MUNKEBO OG DRÆBY

## BYGNINGSREGISTRANT ANNO 1958



**Adresse: Fjordvej 66**

**Matr.nr.: 1a, Munkebo By.**

**Bygningsnavn: Præstegården**

**EJERE:**

Præsteembedet / Munkebo Menighedsråd

**BYGNINGSBESKRIVELSE:**

Fritliggende enfamiliehus. Mursten med tegltag  
Oprindelig bygning Fjordvej 66 er formentlig  
opført i 1500-tallet. Nuværende præstegård er  
opført i 1923. Avlsbygninger, der var genopført i  
1908, er senere revet ned for at give plads til ny  
konfirmandstue og garage (opført i perioden  
1965-77).

**BYGNINGSHISTORIE:**

Præstegården, der er en af de oprindelig 14 gårde  
i Munkebo, havde et tilliggende på næsten 90 tdr.  
land, men i tidens løb er en del blevet solgt fra,  
bl.a. til fiskerbebyggelsen i Strandgyden omkring  
1910.

Præstegårdsjorden blev forpagtet ud, bl.a. til  
ejereren af Fjordgaarden.

Munkebo Præstegård har givetvis helt til 1907  
været firlænget Det er dog uvist om stuehuset  
altid har været den nordlige længe.

I katolsk tid (før Reformationen) havde Munkebo  
ingen egentlig præstebolig, da kirken og sognefol-  
ket blev betjent af kanniker fra Odense. Den  
ældste præstgård fra 1500-tallet er formentligt  
den "brøstfældige" gård der brændte i 1740 i  
Claus Vedels Jacobsens embedstid. Alle embeds-  
bøger og arkivalier gik tabt. I 1773, i efterfølgeren  
Jens Viborgs tid, gik det galt igen, da den ret  
nyopførte præstegård også brændte "ved uforsig-  
tig omgang med en lygte i tærskeloen". Det gik  
også hårdt ud over hr. Jens, som "tabte det lidet  
han og hans familie ejede". I oktober 1842, i  
pastor Holm tid, indtraf den hidtil værste kata-  
strofe, da en brand i præstegården på grund af  
storm og vindretning bredte sig, så store dele af  
bebyggelse og boliger foran kirken også gik til.  
Stuehuset og alle tre længer blev ildens bytte,  
men en ny blev tilsyneladende ret hurtigt opført,  
stuehuset grundmuret og med tegltag. Men  
utroligt nok gik det atter galt i 1907, hvor dog  
"kun" de tre længer nedbrændte og blev erstattet  
af nu kun en grundmuret avlsbygning med  
cementtagsten i vest. I 1923 blev stuehuset så  
totalt nyindrettet og forkortet et par meter i hver

ende, men bevarede stort set sit nuværende  
udseende. Den seneste store ændring var i  
1974 hvor den tidligere avlsbygning i vest  
blev nedrevet og erstattet af en nyopført  
bygning, der nu rummer konfirmandstue/  
mødelokale og kirkekontor. Ved den lejlig-  
hed fandt man desuden brandspor i jorden,  
nok fra en tidligere længe. For få år siden fik  
præstegården så installeret vindueskarnap-  
per i overetagen



Fjordvej 66, 1958



Fjordvej 66, 2012